

Beste Celine,
Ik werd erg getriiggerd door je brief,
omdat ik het gevoel heb dat ik zelf
relatief kort geleden ook met een-
zaamheid en melancholie werkte als
hoofdbestanddelen in wat ik maakte.
Ik wil je graag even meereiner door
mijn geolachten over waarom ik nu
ergens anders ben beland, omdat ik
benieuwd ben hoe jij hierover denkt
of je toe verhaadt.

Ik studeerde af aan de bachelor regie
met de tekst 'Onderbuikblues'
van Peter Handke (ken je deze?
misschien interessant ook voor jou?),
een tirade van een zware melancholicus
zeer muzikale!

die doordraait in zijn / haar zwartgallig-
heid. De voorstelling eindigde ermee
dat ik deze persoon, als regisseur,
terug de baarmoeder instopte,
om hem / haar te laten stoppen met
praten en denken en omdat dit
volgens mij eigenlijk het enige was
wat deze persoon wilde; liefde,
intimiteit, dichtbij zijn.

Als de depressie komt, valt je zelf uiteen
en zal uiteindelijk je vermogen om liefde te geven
of te ontvangen worden weggenomen.

- Andrew Solomon, Demonen van de middag.

←
dit komt uit
het boek
'Dankere van
Kamers van
het museum
over Guislain
en depressie,
AANRADER!'

Depressie en melancholie zijn natuurlijk niet hetzelfde (of zoals ze in dat boek schrijven; depressie is de vernauwde, klinische, hedendaagse variant van 'ziekelyke', ~~het~~ bredere artistiek-romantische melancholia), ze dragen een gemeenschappelijk overmogen tot verbinding / liefde / samen zijn - met de wereld / de omgeving, en leggen zoals jij zei de nadruk op de ervaring van afstand, de kloof, de spleet.

Het was alsof ik iets hiermee had uit te zoeken want dit overmogen maakte (en maakt me nog steeds) ongeloofelijk verdrietig en bij (soms nog) gebrek aan acceptatie ook kwaad.

Op een gegeven moment kwam ik er in mijn zoektocht (ik denk door verschillende ontmoetingen, vooral met sterke, krachtige vrouwen) achter, dat deze manier van 'zijn' mij, en bij extrapolatie de wereld, niet verder bracht. En dat wat ik dacht dat een soort overmijdelijke, altijd te moeten meedragen zwaarte was, toch ook ergens een keuze \oplus eigenlijk juist de-emancipeerde

is voor deze kijkwijze en houding.
Daarmee wil ik het niet bagetä-
liseren want depressie is een
heel reëel maatschappelijk
fenomeen, en eerzaamheid, een
grotere epidemie dan corona
 ooit kan worden, maar het
is niet zo universeel als ik
eerst dacht, we hebben er
volgens mij als Westerse cultuur
sterk mee te dealen.

Hier is het denken, en daarmee
ook het spreken, sterk mee
verbonden 'denk' ik. Moet hierbij
ook aan Herz denken van
Büchner, ken je die? "consistent,
consistent, inconsistent".

Ook Beckett's teksten zitten
vol van een "aja, ik vergeet
steeds dat ik een lichaam heb".

De vraag is dus misschien;
hoe verhoud ik me als
kunstenaar tot die eeuwenoude
traditie van de melancholie en
het wereldbeeld dat uit het
existentiële spreekt?

Ik kwam er steeds meer achter
dat ik de 'verheerlijking van
de afstand/kloof' en de
impliciete hiermee gepaard

gaande apathie, slachtofferschap
en machteloosheid niet
wilde reproduceren of
verspreiden. Dat betekent niet
dat ik voorstander ben van
een soort 'happy, jay, jay,
alles is goed' maar wel van
een affirmatieve kracht die
ook vooral aandacht geeft aan
de verbinding die er wel is,
en die pijn kan vieren als
mogelijkheid tot vreugde en
hiermee gericht is op het in
beweging brengen van wat
vast is komen te zitten.

Nu ik deze brief teruglees, hoor
ik vooral mezelf erg vechten met
dit thema en mijn positie
bepaling.

Hoe denk jij hierover, hoe
positioneer jij je tegenover het
wereldbeeld van de melancholieke
mens / de existentialist, hoe
ga jij hiermee om? Liefs,
Salomé

PS. Ona's antwoord deed me
denken aan de 'Spreek machine'
van Gustav Mesmer, een
waaninnige (in beide betekenissen)
kunstenaar die zijn hele leven
zat opgesloten in de psychiatrie
en daar vliegmachines bouwde,
o.a. om over de muren te vliegen.

Met deze spreekmachine kon Mesmer geluiden maken, waarbij elk geluid overeenkwam met een letter uit het alfabet. Gustav Mesmer, *Spreekmachine*, ca. 1970, diverse materialen waaronder plastic, hout, papier, metaal, karton en veren. Gustav Mesmer Stiftung.



Gustav Mesmer maakte dit borstpantser dat hij als bescherming gebruikte op zijn vliegende fietsen of wanneer hij zijn vleugels droeg. Het moest hem ook beschermen tijdens zijn verrijzenis. Gustav Mesmer, *Borstpantser*, ca. 1980, metaal, hout, plastic, helm gevuld met stro. Gustav Mesmer Stiftung.