

liefste Lucas,

25/3/20

Ik lees je brief met veel herhaling. Je fascinatie voor eenzaamheid en het individu en het collectief zijn ongelooflijk rijk en interessant. Welke project ik ook begin, rond welke thematiek, altijd blijft het weer te komen op datzelfde conflict. Een eenzaam individu, die telkens opnieuw verbinding probeert te voelen met de mensen en de wereld om hem heen. Het zal vast niet nieuw voor je zijn, maar ik kan het niet laten om hier wat te schrijven over Lou Andreas-Salomé, een heel bijzondere filosofe, voor wie haer niet hent. Ze gaat me erg aan het hart. Joke J. Hermans schrijft over haar (en vele anderen) in de Melancholie van de onrust. Ken je het begrip Soudade? Het is een van oorsprong geloof ik Brabiliërs begrip voor een diep melancholiek gevuld van verlies. Het wordt vry uitgebreid bezongen in fado (mijn absolute lievelings muziek). Soudade is een verlenger maar eenwording. Een verlenger om

je angeving op te slorpen. Een verlenger samen te smelten met een ander. En dat allenaal om te ervaren dat je één bent met alles en iedereen om je heen. Hermans omschrijft het als een van de meest dringende gevorders die er bestaan. Lou Andreas Salomé schrijft dat dat verlenger een belangrijke bouwsteen is van onze menschheid: het verlenger om als vanzelfsprekend op te gaan in de omringende wereld. Als een kindje net geboren is voelt het zich onlosmakelijk verbonden met al het 'zijn'. We voelen ons nog 'alles'. Op het moment dat we leren spreken leren we dingen anderscheiden en leren we een anderscheid te maken tussen "ik" en "de ander". Vanaf dan komt dus plots "ik" tegenover de ander te staan. We vormen niet langer het vanzelfsprekende wij.

Hannah Arendt (ookal door Renée genoemd in je vorige brief) omschrijft dat als een tweede geboorte:

"We zijn in de buitenwereld gevallen als in een -aanhankelijk alleen maar destructive-leegte".

In melancholie ervaren we dus het verlies van / het verlengen naar écht Samen zijn. Ik herken me denk ik wel in dit woorden. Grappig dat, al hebben we het over eenzaamheid, individu en afstand, onze onderzoeken zo dicht bij elkaar liggen. Tijdens de wetsplaats wilde ik het maken van een sprachkoor onderzoeken. Ik heb namelijk gelezen dat als mensen samen zingen (in een koor) hun hartslag synchroon gaat lopen. Dat vind ik een wonderschoon gegeven. Dat we als we samen klinken en ademhalen even in de kern Samensmelter. Misschien geldt zo iets ook voor bewegen. Dat je van die synchroniteit even Samensmelt. Ik lees je onderzoek dan ook als een poging tot Samenzijn en Samen delen. Een poging je thuis te voelen tussen alle anderen en even Samen één lichaam te hebben. Al is het in onze

verbeelding. Dat ontroert me.
Het cliché van de massa is natuurlijk
het marcherende leger. Wat moet
het machting voelen om daar tussen
te stappen. Maar nog machtinger voelt
het misschien om in uiterste concentratie
de zachte bewegingen te delen. De
kwetsbare vormen en lichte ritmes.
Ik ben heel blijvend wat je onderzoekt
Op zal leveren. Ik ben blijvend
wat het doet om zelf anderdeel
te zijn van die synchrone choreografie
maar ben ook heel blijvend of niet
van die 'lijflijke' en 'direkte' ervaring
overspringt op de toeschouwer, die
kijkt naar de synchrone massa. Is
de toeschouwer automatisch een
buitenaarder of adent hij mee in
het ritme, de beweging en het samenzijn
van de massa? Ik hoop dat ik
me thuis zal voelen in het collectief.
Nu schiet me tot slot nog een

buddhistische parabel binten van
twee golven. De ene golf ziet de
andere en is jaloezie op hoe hoog de
andere is. Hoe mooi. Beide golven
verschillen van vorm, van grootte, van
aard, maar op het moment dat ze
kopje onderduiken en vervlakken in
de zee, realiseren ze zich dat ze
al die tijd water zijn geweest.



Liefs,
Celine